



#### PROMOTIE

- Lezingen en interviews
- Boekhandelovertredens op aanvraag
- Leesfragment in Digitale Boekproeverij
- Publiciteit in Maand van de Filosofie

ISBN 9789024426454

NUR 508, 730

€24,90

maart

256 pp

15 x 23 cm

paperback

e-book

ISBN 9789024426461

€12,50



Jos de Mul in een replica van de hut waarin Alfred Russel Wallace in 1860 woonde toen hij op het eiland Gam (West-Papoea) verbleef om er rode paradijsvogels te vangen voor zijn collectie. Wallace was samen met Darwin bedenker van de theorie van de natuurlijke selectie.

Jos de Mul

# Breng mij die horizon!

## Filosofische reisverhalen

Dit boek laat zien wat er gebeurt als een filosoof een vliegticket boekt. Jos de Mul, wereldreiziger in hart en nieren, neemt de lezer mee op een adembenemende reis langs boeddhistische monniken op sportschoenen, communistische catwalks, gamende indianen en psychedelische cyberhippies.

Hoe wij de wereld ervaren, wordt in belangrijke mate bepaald door de plaats en tijd waarin wij leven. Deze 'ervaringshorizon' is echter geen gevangenis. Reizen is een van de uitdagendste manieren waarop we onze beperkte horizon kunnen verbreden, verstrooien en laten versmelten met andere vergezichten.

Jos de Mul is een echte kosmopoliet: hij bekleedde gasthoogleraarschappen in de Verenigde Staten, China en Japan en is wereldwijd een veelgevraagd spreker. In deze reisverhalen laat hij ons kennismaken met de wonderlijkste verschijnselen: BoedhaBots in Japan, pratende laarzen in Helsinki, Alice in Acidland, fonkelnieuwe tradities in Bali en de zen-kunst van het duikbommenwerpen.

**'Now ... bring me that horizon!'**  
 – Jack Sparrow in *Pirates of the Caribbean*



Maand van de Filosofie



Foto © Bob Bronshoff

**Jos de Mul** (1956) is hoogleraar wijsgerige antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot zijn bekendste boeken behoren *Cyberspace Odyssee*, waarmee hij de Socrates Wisselbeker won, *De domesticatie van het noodlot*, *Paniek in de polder* en *Kunstmatig van nature*. Zijn werk is in vele talen vertaald, onder meer in het Engels, Duits, Frans, Chinees en Japans. Over zijn filosofische omzwervingen publiceerde hij de afgelopen jaren geregeld in *NRC Handelsblad*, *Trouw* en *Vrij Nederland*.